



## Verlag van de Nationale Straatspeeldag op 31 mei 2006 op het Kaapseplein + 10 jaar Hopje.

10 jaar geleden op 8 mei werd de eerste Haagse Hopjes container in Den Haag, in Transvaal neergezet en geopend. Dit jaar vieren wij samen met de Beheercommissies van de "Hopjespleinen" waar onze containers staan, dit feest, 10 jaar Haagse Hopjes. En op de Straatspeeldag was het Kaapseplein aan de beurt. We hadden hier dan ook heel veel activiteiten en gelukkig was het weer hier veel beter dan in de rest van Transvaal, de zon scheen en de wind was veel minder dan op de andere pleinen.

Misschien was dat ons kadootje?

Voor de grote hadden we panna voetbal, de heren waren niet op komen dagen, maar de dames wel, gelukkig maar, want eerst waren het alleen maar de kleintjes die wilde voetballen en we hadden ten slotte dit panna voetbal ook voor de jongeren van 12 t/m 24 jaar. Maar de dames waren er gelukkig wel.

Zo was er de slak luchtkussen, heel veel kleine spellen, zoals ballen vangen, pijltjes



gooien, 2 nieuwe spellen van de Haagse Hopjes, vier op een rij, de haakse sjoelbak, de zenuwspiraal, ringwerpen en ga zo maar door. Een niet weg te denken activiteit is het schminken, dit keer weer door de dames van de Pleysierschool, Nathaley, Cathy, Mientje en Kita. En ze hebben weer hele mooie "kopjes" gemaakt. Er was een zweefmolen en speciaal voor het 10-jarig bestaan ook een treintje met aanhangwagen. Op het Kaapseplein is mooi de gelegenheid om rondjes te rijden om de bomen. De kinderen vonden dit echt geweldig.



Ook was hier een extra traktatie, een hele grote zak popcorn. Deze zak was bijna net zo groot als sommige kinderen. En dan ga je daar ook rustig voor zitten en genieten van de heerlijke verse popcorn.





Natuurlijk was de gatenkaas ook aanwezig en de hindernisbaan. Genoeg te doen dus. Dus sfeer was heel erg goed en feestelijk en alles liep perfect. Ook het uitdelen van de popcorn, de kinderen bleven heel netjes in de rij staan.



Op dit feest zijn zeker 450 kinderen/jongeren op af gekomen en er werd gependeld van het Kaapseplein naar het Anna Blamanplein en de kinderen

werden geholpen met oversteken door de mensen van het HWB (Haags Werkbedrijf), geweldig als men zo soepel kan werken, ten slotte doen we het allemaal voor Transvaal, hartelijk bedankt.



En zo brachten ook drie wijkagenten een bezoekje op de pleinen. We hadden ze niet nodig, maar toch leuk om deze mensen ook op een gewone manier te zien. Zo wordt de samenwerking in Transvaal steeds beter, Bravo!

En natuurlijk met zo veel activiteiten heb je veel mensen nodig. Het Boerenplein, vrouwenwerk, was ook aanwezig met 8 á 9 dames die enorm goed geholpen hadden. En Streetcare niet vergeten, die stonden ook paraat bij twee activiteiten, even iets anders doen, dit kan geen kwaad. Op alle pleinen waren weer de heren van Team Transvaal aanwezig. De kracht in Transvaal zit in de samenwerking. Iedereen hartelijk bedankt. Dankzij u hebben de kinderen in Transvaal een geweldige dag gehad.

Namens de Beheercommissie Kaapseplein en de Stichting Haagse Hopjes Transvaal  
Joke van den Boomen