



## 25 februari 2019 Winterzonnetje op het Wijkpark Transvaal

Nadat wij een maand geleden nog een dikke laag met sneeuw op het Wijkpark Transvaal hadden. Hebben wij op deze mooie maandag middag een heerlijk stralende zon mee mogen maken.

Nog voordat het Hopje op het Wijkpark Transvaal openging, krioelde het al van de mensen. Overal zaten mensen te lunchen, picknicken of gewoonweg genieten van de zon.

Ook op deze dag waren onze Hopjesmedewerkers weer om 2 uur aanwezig en open. Abdel en Halima waren vandaag met z'n tweeën. Dit omdat Hans en Fariz dit keer het Anna Blamanplein openhielden omdat onze meester Hassan op vakantie was.



Zoals gewoonlijk drinken onze medewerkers een stevige bak koffie en gaan daarna aan de slag. Echter mocht deze snel opgedronken worden. Het was namelijk al zo druk dat de handen gelijk uit mouwen mochten. Toen de luiken opengingen kwamen de kinderen al aangerend. Pasje in de hand, klaar om speelgoed te lenen.

Zodra de rust een klein beetje is wedergekeerd, komen er vaak veel ouders om pasjes te laten maken. Vaak lopen deze gesprekken niet altijd even soepel. Dit komt omdat wij in Transvaal meet zoveel verschillende nationaliteiten en talen te maken hebben, dat het communiceren niet altijd even makkelijk gaat. Zodra de ouders geholpen

zijn, komen de eerste kinderen alweer terug om iets te ruilen.

Naast het uitlenen van speelgoed, pasjes maken of ouders te woord staan, houden onze Hopjesmedewerkers ook het plein en de kinderen in de gaten. Houdt iedereen zich wel aan de regels? Is alles veilig genoeg? Maken de mensen geen rommel? Op deze manier proberen onze medewerkers het plein te beheren. Soms is dat een hele taak. Omdat er met dit lekkere weer natuurlijk veel buiten gepicknickt wordt, laten de mensen soms nogal wat rommel achter. Onze Hopjesmedewerkers proberen de mensen hierop aan te spreken en te zorgen dat ze het plein schoon en leefbaar houden.

Abdel en Halima hebben zichzelf op deze dag helemaal in het zweet gewerkt om de kinderen een prachtige dag te geven. Zelf hebben ze amper kunnen genieten van het mooie weer. Maar dit is niet erg, er zijn op deze prachtige dag weer veel kinderen blij gemaakt!

