



En toen regende het.....

Het is altijd hopen of stilstaan..... na die erge hitte van begin juni kon het niet uitblijven. Regen, en ook 15 graden naar beneden. Op het Joubertplantsoen waar een pleinfoest was en tegelijk het 10-jarige bestaan van de Haagse Hopjes werd gevierd, was het dan ook nat. Niet



dat het met bakken naar beneden kwam, maar nat was het wel en het bleef nat en koud. Maar alles was besteld, dus gaan we gewoon door. En ruim de helft van de kinderen moeten dat ook gedacht hebben, ze waren er gewoon. Meestal is het op het Joubertplantsoen erg druk, zo 'n



vierhonderd of meer kinderen, nu waren het er 250 of iets meer. Maar deze hebben zeker niet minder lol gehad.

En er was ook veel te doen. De klimtoren, de hindernisbaan het kleine luchtkussen voor de kleintjes, alleen de Superservivalbaan kon door het weer niet opgezet worden. Heel jammer. We hadden een heel klein podium voor de dansjes die de kinderen ingestudeerd hadden en er was,



maar even..... een leraar die streetdance- en breakdanclessen zou komen geven, maar er waren een aantal kinderen vervelend, dus hij was helaas zo weer verdwenen. Een domper op ons feest. De kinderen die dit veroorzaakt hebben krijgen dan ook een maand straf. Maar veel kinderen gingen gewoon door met hun dansje, en waren ze daarmee klaar dan werd er gedanst op het kleine podiumje, de muziek





werd deskundig verzorgd door Corne Leenheer. En de dames van de Hopjes zorgde ervoor dat alles in goede banen liep. Tja, je kunt natuurlijk niet voor- en achter het podium tegelijk staan. Maar gelukkig zijn niet alle kinderen zo, dus was er ook volop genieten. Ook natuurlijk weer genieten van het schminken door de dames van de Pleysierschool. Er werden foto's gemaakt van alle vaste medewerkers die hadden hun Hopjes kleding aan, gesponsord door de Gemeente Den Haag uit de IPSV pot van de Heer Luc Meuwese van de Dienst OCW, het stond erg leuk. Dank u

wel hiervoor.

Gelukkig zijn er sponsors want anders zouden wij, de Stichting Haagse Hopjes en de Beheercommissies van alle Hopjespleinen niet zulke grote activiteiten kunnen organiseren. Zeker voor ons 10-jaar bestaan hebben meerdere sponsors extra geld gegeven, en we zullen dat het gehele jaar door gebruiken voor de kinderen en jongeren in Transvaal. Hartelijk dank daarvoor. Omdat we ons 10-jaar bestaan ook vierde hadden we heel veel kramen met leuke activiteiten, zoals, muismeppen, vier op een rij, klompgooien, koppen om gooien, ballen vangen, pijltjes gooien, de zenuwspiraal het ringwerpen, en dan nog wat grote activiteiten, er stonden vier grote trampolines, 2 voor de jongeren en 2 voor de grote, dit was weer heel succesvol. En wat hoort er bij een feest als 10-jaar bestaan, natuurlijk de draaimolen, waar 2 heren, ook van de Pleysierschool goed oplette of alles wel in goede banen verliep, ze hebben dit uitstekend gedaan, dank je wel.



De organisatie was een samenwerkingsverband tussen de Beheercommissie Joubertplantsoen en de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.

De sponsors waren: De Gemeente Den Haag, Stedion Wonen, Fonds 1818, het Oranje Fonds, de Tuyll-Kars Stichting, hopelijk reageren de andere sponsors ook snel, we hebben ook u hard nodig dit jaar.
door: Joke van den Boomen