

Verslag 4 mei Herdenken en op 5 mei vieren wij onze Vrijheid

In 2015 is dat 70 jaar geleden dat wij bevrijd werden van onze bezetters. Sinds die tijd vieren we ieder jaar onze vrijheid maar ook denken wij op 4 mei aan onze bezetting. Omdat er zoveel



oorlogen zijn in de wereld, is het eigenlijk wel belangrijk om stil te staan bij die bezetting, onze democratie was weg, er was geen vrije meningsuiting, het is daarom heel belangrijk dat wij dit doorgeven aan onze kinderen en 4 mei herdenken en op 5 mei vieren.

4 mei herdenken wij minimaal door om 20.00 uur 2 minuten stil te zijn. We kunnen dan ook even denken aan alle slachtoffers die in de oorlog hun leven hebben gegeven voor ons.

Veel mensen kijken dan naar de televisie, naar de Dam, waar bloemen gelegd worden, of naar andere zenders waar ook aandacht besteed werd aan 4 mei, de dodenherdenking.

Wat merk je daarvan in Transvaal, eigenlijk helemaal niets, oh, ja de verlichting gaat aan, dat is het enige wat je ervan merkt. Verder rijdt iedereen door, kinderen blijven spelen en ouders zitten te doen wat ze altijd doen, praten.



Ieder jaar vind ik dat weer een ergernis, waarom niet 2 minuten je mond dicht houden?

Jammer. Ik denk dat we tegenwoordig allemaal blij mogen zijn als je nog vrij bent en mag zeggen wat je wilt, zonder overigens andere te beledigen. Tja, zal er ooit aan 4 mei gedacht worden in Transvaal?

En na die 2 minuten stilte mag je een groot gedeelte van de dag de vrijheid vieren. Zo komt er ook een 5 mei festival op het Wijkpark Transvaal. Veel bewoners vonden dat erg leuk. Op 4 mei werd hier al voor opgebouwd, het weer was toen koud maar wel droog.





Maar op 5 mei, was het heel slecht, veel regen, een harde wind, de Clown liet zijn kop hangen hierdoor. Helaas veel te weinig mensen voor zo'n leuk festival, het podiumprogramma was goed, voor jong en ouder. De straatartiesten waren leuk, vooral de "drumband" zonder muziek, dit was een komische act. Als je ernaar keek moest je zeker lachen, sommige mensen kregen zelfs de slappe lach. Kinderen gingen op de luchtkussens die ook steeds nat werden. Heel triest voor de organisatie van dit festival, met mooi weer was het zeker een knaller geweest. Hopelijk komt het volgend jaar goed, dan denken wij op 4 mei aan de oorlogslachtoffers en op 5 mei gaan we vieren met een geweldig bevrijdingsfestival.

Joke van den Boomen

