

Familiedag Kaapseplein Kaapseplein 24 mei 2017

Na weer enkele activiteiten op het Wijkpark Transvaal waaronder de Stadsspelen, was het oudste hopje weer aan de beurt voor een familiedag!

Vorig jaar is hier het 20-jarig bestaan al gevierd met poffertjes voor de bezoekers. Maar ook dit jaar was het weer groots feest op het Kaapseplein. Op een erg zonnige dag hebben we voor +/- 500 kinderen een geweldige dag georganiseerd.



Met een terras voor de ouders, de bungeetrampoline voor de oudere jeugd en nu ook een klein speelparadijs voor de allerkleinste hebben we een erg complete set met activiteiten kunnen neerzetten voor een zeer geslaagde familiedag. Er was een goede doorloop waardoor de kinderen alsnog niet superlang in de rijen hoefden te staan. Er waren dan wel geen poffertjes maar er was zeker een feestelijke stemming op het plein.



Naast de vaste springkussens van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal stond er nog een groot clown luchtkussen waar de kinderen via touwen in moeten klimmen en de twistladder waar de kinderen helemaal de top moeten proberen te bereiken zonder uit evenwicht te raken. Hun evenwicht moesten ze ook proberen te behouden tijdens het oversteken van de Slackline bij deze workshop. Zo waren evenwicht en klimmen/klauteren de meest benutte vaardigheden van de kinderen van deze dag. Dit natuurlijk naast het weerstaan van de ongelofelijk hitte maar hier hadden onze vast dames van de limonade: Ria, Will en Fatima een goede oplossing voor.



Op de familiedag waren er verder de lokale jongeren die ons hielpen bij het schminken. Bobo die moeite had de ballonnen niet de laten knappen met de warmte. Peggy die onze workshop kinderyoga gaf. Een draaimolen voor de allerkleinste en een groot aantal kraamactiviteiten voor ieder kind! Op naar het volgende jaar!

Stichting Haagse Hopjes Transvaal