

## 6 Vakantieactiviteiten op iedere vrijdag in de Grote Vakantie 2015

### 1<sup>ste</sup> Vakantieactiviteit op vrijdag 17 juli 2015



Tijdens deze eerste vakantieactiviteit was ik met vakantie in Gelderland in de bossen/de Veluwe. Heel gezellig met mijn hele gezin. Ik was 70 jaar geworden en dit was mijn verjaardagscadeau. Nou een mooier cadeau kan je je niet wensen. Ik ben mijn kinderen en kleinkinderen dan ook heel dankbaar. Even weg uit de hectiek van de dag.

Maar voor de Hopjes was het ook een belangrijke dag, we kregen bezoek van een sponsor, en wel een sponsor met een geschiedenis bij de Hopjes.

#### Wel leuk om dit even uit te leggen:

Voor 2007 hadden wij een allerliefste vrijwilligster, Willemien Willard, ze stond op haar strepen en op haar punten, maar ze stond er ook voor de kinderen. Die kwamen dan ook heel graag bij haar activiteit, want zij telde altijd de punten op tijdens het sjoelen of andere spelletjes, maar meestal stond ze bij het darten. Van alle kraamactiviteiten had zij de meeste kinderen in de rij staan. Het ging er serieus aan toe daar bij die spelletjeskraam van Willemien. In 2007 kwam Willemien te overlijden en toen zijn wij, de Stg. Haagse Hopjes, met haar familie in contact gekomen. Zowel de familie van het klooster maar ook haar zuster Erna en alle andere familieleden.



Sinds het overlijden van Willemien is haar zuster Erna, al die jaren donateur van de Hopjes. Maar ook het klooster waar Willemien bij hoorde is al die jaren al sponsor van de Hopjes. En het gaat nog door. De

zoon van Erna, de neef dus van Willemien, Jan-Huug Lobregt is sinds vorig jaar ook sponsor van de Stichting Haagse Hopjes. Ook dit jaar mochten we sponsorgeld van Jan-Huug Lobregt en de familie ontvangen. Onze oprecht gemeente dank hiervoor. Nou..... Is dat een **sponsorgeschiedenis** of niet???



Het was heel erg leuk dat op deze eerste vakantieactiviteit Jan-Huug met zijn familie, vrouw en kinderen, inclusief zijn dochter Anne-Maartje (misschien wel de voortzetter van de sponsorgeschiedenis?), onze Haagse Hopjes

kwamen bezoeken. Wat ik vervelend vond is dat ik er niet bij kon zijn. Maar..... gelukkig had ik prima vervanging voor mijn afwezigheid, namelijk Peggy van Lierop en Chris Schaap. Peggy al jaren actief binnen de Haagse Hopjes en Chris erg bekend met de Hopjes en met de wijk en haar inwoners. Dus een zeer goede vervanging. De familie is goed opgevangen, de kinderen hebben zich prima vermaakt door het lenen van ons speelgoed en de luchtkussens. Maar vooral onze Stadsboerderij de Woelige Stal trok veel aandacht van de kids. Niet overal in Nederland heb je in iedere wijk Stadsboerderijen. Wij mogen dus wel zuinig en trots zijn op onze Boerderij "De Woelige Stal".



Verder konden de kinderen op diverse luchtkussens, de rodeostier, panavoetballen, bungeerun, de hindernisbaan, trampoline springen, dance pads de supersurvivalbaan en bij het Hopje kon je sjoelen, het 4 op een rij spel en allerlei spelletjes, zoals, mens erger je niet, wie ben jij, dammen en nog veel meer. Genoeg te doen voor de ongeveer 350 kinderen die mee hebben gedaan.



## 2<sup>de</sup> Vakantieactiviteit op vrijdag 25 juli 2015

Ook deze vrijdag was er weer van alles te doen, naast de gebruikelijke kussens was er ook de Lasergame, en bij de Hopjes allerlei spelletjes. Er was geen uitleen van speelgoed vandaag omdat Jeroen en Gijs nu de tijd konden nemen om de fietsjes en skelters die de afgelopen tijd kapot zijn gegaan, te repareren. Johan de wijkagent van Transvaal Midden en Noord kwam ook even langs. Met veel plezier kwam hij



een potje sjoelen, wel heel leuk om dit te zien, zo zien de kinderen dat de wijkagent ook een mens is. Op de foto zit ook een van onze oudste vrijwilligers namelijk Nel van der Leden zij is 83 jaar. Onze Nel woont in de wijk en is altijd bereid om iedereen te helpen. Ondanks al haar mankementen geniet Nel nog heel erg van het leven, gelukkig maar.

Een tijd geleden wilde Nel niet meer komen, het werd te zwaar voor haar. Ik zij, “Nel zeg nou niet op, maar kom gewoon wanneer je er zin in hebt en wanneer je kan”, nou gelukkig is ze er weer bij als ze zich goed voelt. Een ding is zeker, kinderen houden je jong.

Het was een warme dag, maar ook deze dag waren er zeker 400 kinderen geweest die gespeeld hebben. Ik denk dat er dit jaar wat meer mensen op vakantie zijn.



### 3<sup>de</sup> Vakantieactiviteit op vrijdag 31 juli 2015

Lekker weer en veel drukker dan de andere twee weken, je zou de indruk kunnen krijgen dat sommige mensen gewoon twee weken vakantie hebben genomen, i.p.v. 4 of 5 weken. Het weer was schitterend net als de andere weken en de uitleen van speelgoed was deze vrijdag ook gewoon open net als de hele vakantie al.

En het werd erg druk, bij alle luchtkussens en andere attracties, zoals de Klimwand, pannavoetbal en de dance pads stond een rij wachtende kinderen. Ook bij het Hopje was het erg druk, zowel bij de uitleen van speelgoed, als bij het sjoelen of de andere spelletjes. De dames bij de bekertjes limonadesiroop, hadden het ook druk en natuurlijk maar zeggen: “Wil je hier je limonade opdrinken en dan je bekertje in de zakken gooien”? Je zou zeggen normaal toch, maar helaas, dat is hier niet normaal.

We hadden ook visite, de Heer Marc Prins van de Gemeente Den Haag, en Thijs, een voormalige begeleider van een van de scholen waar wij stagiaires van hebben, was ook aanwezig, hopelijk komt Thijs snel eens terug, want als de Hopjes ergens voor open staat op een eerlijke manier, dan is het wel op samenwerking met andere organisaties. Dus Thijs, als je dit leest, bel mij!!



Heel leuk dat de heer Prins ook even kwam kijken, we kunnen lekker kletsen en meestal is er ook wel veel te vertellen, wat dat betreft zou een keer per maand een praatruytje met de Gemeente Den Haag geen kwaad kunnen. Maar gelukkig komt de heer Prins regelmatig en hopelijk laat hij onze wensen ook nog uitkomen??!!



Er waren ook nogal wat kinderen buiten de wijk, zelfs van buiten de stad, een neefje en nichtjes van Chris en van mijzelf ook twee nichtjes. Leuk hoor, een beetje gemêleerd bezoek. Goed voor de kinderen die hier wonen, die barsten soms in tranen uit als ze een blanke vrouw zien. Natuurlijk ook schrikken als jezelf donker van kleur bent en nooit iets anders ziet. Maar gelukkig is dat maar van korte duur.



Bij het Hopje was het een hele drukte, veel van onze favorieten jongeren wilde graag spellen, nou dat hebben ze in de vakantie vaak kunnen doen, ook op andere dagen. Deze dag verliep ook prima, mooi weer, een leuke sfeer en blije kinderen en jongeren. Heel erg om dan op het einde van de dag te moeten constateren dat er een "BMX" fiets gestolen is. In het weekend maar affiches maken met een oproep tot een speurtocht naar het gestolen fietsje. Of moet ik zeggen fietsen, want dit is inmiddels het 5<sup>de</sup> fietsje dat gestolen is tot nu toe.

***De gestolen BMX hebben we inmiddels teruggevonden.  
Onze postcode staat er op!!!***



Nog maar niet te spreken van de 4 kleine skelters de andere spullen hebben wij nog niet geteld. Al met al een drukke gezellige dag, jammer van dat fietsje. Er waren nu zeker ruim 450 kinderen geweest en ook veel ouders waren erbij.

### De 4<sup>de</sup> vakantieactiviteit op 7 augustus 2015

Prachtig weer en lekker druk, zeker bij het Haagse Hopje waar het deze dag erg druk was bij de spelletjes. Dan zijn er zoveel attracties en toch willen de kinderen gewoon even lekker sjoelen of dammen of een



ander spelletje doen. Natuurlijk, dammen met Tante Nel, want ook die is deze dag weer aanwezig. Natuurlijk ook de dames van de limonade, Cobie, Wil en Riek. Ria loopt lekker rond, maak foto's, doet boodschappen en alles wat maar te doen is. Geweldig weer al die mensen, in ieder geval **petje af** voor al onze vrijwilligers.

Bij het paaltjesvoetbal was het een drukke bedoening, sommige kinderen zijn heel fanatiek, het verbaast me eigenlijk dat er nooit ongelukken gebeuren. Bij de meeste activiteiten was er wel een rij wachtende kinderen.

We hadden weer veel luchtkussens, waaronder het slakluchtkussen, het gladiatorenspel, het Lasergamen,



de happende krokodil, best eng voor de kleintjes, ze verdwijnen even uit het gezicht. Maar ze vinden het heel leuk en spannend. Het valt op dat er ook deze dag weer veel mensen bij zijn die hier op vakantie zijn. Leuk dat ze onze activiteiten altijd kunnen vinden. De sfeer was heel goed, er zijn zeker 475 kinderen met ouders geweest en iedereen heeft zich goed vermaakt.

### 5<sup>de</sup> vakantieactiviteit op 14 augustus 2015

Erg warm deze dag. Weinig ouders te zien maar de kinderen waren er wel. Bij de Wipe-Outbaan waren geen hekken, maar de kinderen zaten geduldig te wachten tot ze aan de beurt waren. Misschien te warm om vervelend te doen? Het viel op dat er erg veel wespen aanwezig waren, vooral de dames bij de limonadesiroop hadden daar last van.

Onze medewerkster Lies heeft een hekel aan die prikkers. Maar een compliment, ze heeft het de hele middag uitgehouden en niemand is geprikt.



Bij het paaltjesvoetbal was het ook weer druk, kinderen voetballen graag hier in de wijk. Ook bij de dancepads stonden de kinderen te springen, ondanks de warmte. Rond 4 uur werd het wat drukker, er zijn toch zeker ruim 400 kinderen geweest. Alles liep wat langzamer, het was immers 28 graden en heel benauwd.

### 6de en laatste vakantieactiviteit 21 augustus 2015

Het was duidelijk zichtbaar dat de meeste mensen nu wel weer terug zijn waren van vakantie. Er werd druk handjes geschud en elkaar gekust. Op één na waren de Haagse Hopjesmedewerkers ook weer terug van vakantie. De kinderen waren weer blij dat ze terug zijn. En zulke activiteiten als bij de Hopjes.... nou die hadden ze niet in Marokko of in Turkije.



Er was ook deze laatste vakantieactiviteit genoeg te doen. Zoals weer de Rodeostier, Bungeetrampolines, Clownluchtballonnen, het Ballonnenluchtballonnen, de Hindernisbaan, de Supersurvivalbaan, het Paaltjesvoetbal, het Lasergamen, Gladiatorenspel, Carlos met

het Breakdansen, Pannavoetbalvelden, de spelletjes bij het Hopje en daar natuurlijk ook weer Nel, deze keer bij het sjoelen. Ook de limonade siroop ging goed vandaag, inclusief de wespen. Het was druk deze middag, zeker ruim 500 kinderen hebben deelgenomen aan de activiteiten. Graag wil ik iedereen, vrijwilligers en medewerkers heel hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens deze 6 weken vakantieactiviteiten.



*Links: Deze jongedame krijgt van Carlos privé les.*



*Rechts: Deze jongen krijgt het verhaal van het Straatvuil, of was het een kasteel..... Nou ja Het wordt in ieder geval aan hem alleen verteld.*

Vele hebben de pratende prullenbak al gezien op het Joubertplantsoen. Als je papier of andere spullen in die bak gooit dan zegt hij wat terug, “lekker joh”, of “dat lust ik ook wel”. En deze mevrouw die verteld eerst een spannend verhaal. Toch trok het verhaal en de prullenbak veel belangstelling deze keer. En de heren van de Gemeente Den Haag hebben hem precies op 17.00 uur opgehaald. Hij heeft dus de hele middag op het Wijkpark Transvaal gestaan.

Heb je hem nog niet gezien, of heb je het verhaal nog niet gehoord? 16 September staat hij ook weer op het Stellenboschplein.

Heel fijn dat we deze vakantieactiviteiten hebben kunnen aanbieden, dit kan echter alleen met bijdragen van sponsors en van de Gemeente Den Haag. Heel hartelijk dank hiervoor.

Verslag, Joke van den Boomen

