

Sinterklaas en het Zwarte Pietencircus2 december 2015

Het lijkt nog zo kort geleden dat ik schreef over Sinterklaas en zijn bezoek aan de Haagse Hopjes in Transvaal maar het is toch echt alweer een jaar geleden. Wat gaat de tijd toch snel!

Dit jaar op woensdag 2 december kwam Sinterklaas met zijn gevolg naar het Buurthuis Boerenplein in Den Haag. Wat een spanning bij de grotere en kleinere kinderen van alle Haagse Hopjespleinen in Transvaal.



Vrijwel direct ná de eerste aankondiging van het grote Sinterklaasfeest, meldden zich al zo'n twintig kinderen van BS De Springbok voor het feest. Maar bleek later, dat kon eigenlijk niet want de kinderen op De Springbok hebben iedere dag school tot drie uur 's middags en het Sinterklaasfeest zou al om 14.00 uur beginnen. Paniek Wat nu? Juffrouw Lies is met de juffen en meesters van de school gaan praten

maar nee.... Er kon echt geen uitzondering gemaakt worden voor de kinderen die zich al hadden aangemeld. Wel begrijpelijk natuurlijk. Dit zijn de schoolregels en daar moet iedereen zich aan houden. Wel jammer dat de beide scholen totaal niet gereageerd hadden op onze brief waarin de vraag stond of de tijden van de scholen veranderd zijn. Als wij dit hadden geweten dan passen wij onze tijden gewoon aan. Is ook belangrijk dat wij er zijn na schooltijd!!! Jammer voor die kinderen, dat wel. Gelukkig maar voor de kinderen die andere schooltijden hebben; zij konden zich allemaal nog aanmelden voor het feest. En zo gebeurde het dat er op 2 december, wel 200 !!! kinderen, héél hard liedjes zongen voor Sinterklaas. Zo hard dat het bijna zeer deed aan je oren.

De kinderen die zich aangemeld hadden kwamen allemaal netjes aan bij het Boerenplein, gebracht door de meesters, juffen en vrijwilligers van de Haagse



Hopjes. Populair als het feest is kwamen er nog andere kinderen die hoopten naar binnen te kunnen maar dit kon helaas echt niet meer in de zaal was vol. En wij moeten ons daar ook aan houden. Jammer de kinderen hadden gewoon iets eerder moeten reageren, het stond op de flyers en de affiches. "Zorg dat je er snel bij bent, want VOL IS VOL"!

Toen iedereen netjes zat en gespannen afwachtte op Sinterklaas kwamen eerst de Pieten van de Circusmachine langs. Met geweldige stunts die



alleen zwarte pieten kunnen, maar ook met stunts met jongleren en diablo's wat de kinderen zelf ook oefenen na school bij de Haagse Hopjes. Er werden torens gemaakt van Pieten en er werd rond gereden op eenwielaars en losse sturen. Hoe ze dit deden blijft een raadsel! De kinderen wilden in ieder geval ook graag laten zien wat zij het afgelopen jaar geleerd hebben. Hopelijk dat er op de pleinen bij de Haagse Hopjes Transvaal nog hard gewerkt kan worden aan deze truckjes

en anders, zodat de kinderen volgend nog meer kunnen laten zien aan Sinterklaas. De cicruspieten waren er uiteraard ook om pepernoten uit te delen maar waar bleef Sinterklaas toch? Zou hij het wel kunnen vinden?

En toen kwam Sinterklaas dan eindelijk. Gelukkig heeft hij het Buurthuis Boerenplein bijna direct kunnen vinden. Hij is helemaal blij met de mooi versierde zaal: overal vlaggetjes, tekeningen en kinderen die zich hebben verkleed als Zwarte Piet; zelfs was er een klein Sinterklaasje bij.



Er is veel werk gemaakt voor zijn ontvangst. Als hij de kinderen wil toespreken, horen ze hem niet, zo druk zijn ze zelf nog aan het praten. Maar als Sint dan aftelt: 5 – 4 – 3 – 2 – 1.....dan is het muisstil. Je kan een speld horen vallen..... als Zwarte Piet er tenminste één speld bij zich had gehad maar helaas pindakaas. Sint pakt het Grote Boek en wil graag een paar kinderen naar voren roepen. Maar wat is dat nu???? Het Hannemanplantsoen... De MussenHet Oranjeplein??? Hij is helemaal in de war. Dat zijn geen pleinen in Transvaal.... Dat is in de Schilderswijk. Nu wordt Sinterklaas toch echt wel een beetje oud hoor. Gelukkig vindt hij snel met behulp van zijn persoonlijke Zwarte Piet, de goede bladzijde in het Grote Boek.



Meester Jeroen van de Haagse Hopjes schiet Sinterklaas ook te hulp en roept na elkaar de kinderen van de verschillende Hopjesplein op naar voren te komen. Ze mogen iets doen voor Sinterklaas, een liedje zingen of een dansje doen, al dan niet met muziek of ze mogen Sinterklaas iets vragen. Er gebeurt nu van alles op het podium. Er wordt gedanst en gezongen... er is veel talent in de wijk.

Dan is er een meisje dat vraagt aan Sinterklaas hoe oud hij nu eigenlijk is??? Dat blijkt toch wel een heel moeilijke voor Sinterklaas maar met hulp van zijn eigen Piet, komt hij tot de conclusie dat hij minstens 15 taarten vol met kaarsjes, oud moet zijn..... Wel heel veel meer dan Honderd Jaar oud dus.

Tsja.... Dan is het niet zo verwonderlijk dat Sint af en toe de pagina's door elkaar haalt en dat hij niet zo goed kan horen als veel kinderen door elkaar praten....



Het is echt een heel gezellig feest. Sint heeft veel plezier. Hij danst mee met de kinderen en zingt met luide stem door de microfoon het ene liedje na het andere. En dan is het zomaar opeens alweer bijna vier uur en moet hij toch echt weer op weg naar andere Sintverplichtingen. Hij heeft het altijd heel druk zo in het begin van december. Maar ... zegt hij, voordat alle kinderen naar huis gaan, krijgen ze eerst nog een tasje met een

kadootje en wat lekkers erin. Voor alle vrijwilligers / begeleiders en voor alle mensen die hebben meegeholpen de zaal te versieren en het podium op te bouwen en niet te vergeten, ook weer alles hebben opgeruimd en schoon hebben achtergelaten, heeft hij een heerlijke Banketstaaf Mmmmmmmmmmm.....

Dankuwel Sinterklaas, hopelijk zien wij u volgend jaar weer? En Buurthuis Boerenplein Het was weer een fantastische ontvangst.... Hartelijk dank daarvoor!



Henneke Vogels